

ΚΟΥΡΑΣΗ

Μας κούρασε τούτη
 η γαλάζια ηρεμία του πόντου μας
 καιρός πια να φυσήξει και μια πνοή ανέμου
 ν' αναδεύσει λίγο την επιφάνεια
 να μας φτιάξει κι' ένα - δυο κυματάκια
 με μια χουφτίτσα αφρό στην κορφή τους
 να σπάσει τούτη τη μονότονη στατικότητα.

Κι' ας μπορούσε ακόμα καταμεδίδς του πελάου μας
 ν' αναδυθεί και κάποιο αντέρεισμα
 μια σκούνα, ας πούμε, ένα τρεχαντήρι,
 δεκτός ακόμα κι' ένας ύφαλος,
 κάπου να σκοντάψει το κύμα
 να μας δώσει φλοίσβο ή πάταγο
 να χαρούμε επί τέλους και μια σύνθεση.

ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΟ**

Ήταν ένα σπιτάκι που γελούσε
 ανάμεσα σε δυο συστάδες δέντρων.

Πάθος ευθυμίας ανάβρυζε
 κι' από τις τέσσερις του όψεις,
 καθώς το φως περνώντας μέσα
 από τις φυλλωσιές, παιγνίδιζε
 με τις γωνιές και με τις προβολές του.

Μα χτες σκληρά το χτύπησε ένας θάνατος.

Μάταιο το μαύρο πανί που σκέπασε την πόρτα του
 μάταιη κι η σιωπή που βασιλεύει τώρα εντός του,
 το σπίτι ακόμα εκεί και να γελάει.

Μούντζωσα το μάστορη πούφτιαξε τέτοιο σπίτι
 τέσσερις όψεις όλες να γελάνε κι' ούτε μια
 που να ταιριάζει σε τούτη την περίπτωση.

Μα τόσο πάλι της ζωής άγνοια, Θεέ μου!

ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

*Μας πρόδωσαν καθ' οδόν προς τις Θερμοπύλες
δίχως να μας κάνουν την παραχώρηση
της άνισης με τον εχθρό αναμέτρησης.*

*Τώρα τα κόκκαλά μας σκορπισμένα γυμνά
στις ράχες και τις λαγκαδιές του πετρόβουνου
τα θεδηλώνει η ιερόσυλη ματιά του ήλιου.*

*Ποιος θα βρεθεί να τα μαζέψει
να μας φτιάξει κι' εμάς ένα τύμβο
και που κι' η όρεξη τώρα και για επιγράμματα
κι' αν βρεθεί κι' ο επιγραμματοποιός
που να τοποθετήσει, σε ποια περίοπτη θέση
το επίγραμμα της θυσίας μας.*

*Προς το παρόν σ' ένα οδόσημο
του δρόμου προς την Κεράνεια
θα μπορούσε να χαραχτεί
το παράπονό μας επίγραμμα:*

*«Ξένε πες στους Λακεδαιμόνιους
ότι εκεί που μας έστειλαν
λάθος μας έστειλαν
δεν υπήρχαν Θερμοπύλες».*

ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελέσθηκε το 12ο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της Τούρκικης εισβολής της περιοχής Κυθρέας στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στον οικισμό Πλατύ Αγλαντζιάς στις 14.9.1986, γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ευθύς μετά τη θεία λειτουργία.

Της θείας λειτουργίας και του μνημοσύνου προέστη ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής πατήρ Γεώργιος Παπαχρυσόστομος.

Το μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας Δρ. Πελεκάνος, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς κ. Παν. Ματαφιάς και άλλοι αξιωματούχοι αυτής, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου, ο Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς κ. Αδάμος Χριστοφή, ο Δήμαρχος Κυθρέας κ. Σάββας Χριστίδης και άλλοι εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων.

Παρέστησαν ακόμη ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα, πολύς προσφυγικός κόσμος της περιοχής Κυθρέας, του οικισμού Πλατύ Αγλαντζιάς και των άλλων γειτονικών οικισμών.

Επιμνημόσυνο λόγο είπε ο έντιμος Υπουργός Υγείας Δρ. Τ. Πελεκάνος.

Στο τέλος του μνημοσύνου κατατέθηκαν στεφάνια στο κενοτάφιο των ηρωικών μαρτύρων, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Εκκλησίας της Κύπρου, του Υπουργού Υγείας, της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, του Αρχηγού της Αστυνομίας, του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα», του ΑΠΟΠ Παλαικύθρου, του ΝΕΔΗΚ Πλατύ Αγλαντζιάς, του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Αγλαντζιάς και άλλων Συλλόγων και Οργανώσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση γνωριμίας στη μεγάλη αίθουσα της εκκλησίας.