

τείχη. Για μια Κύπρο χωρίς την ντροπή που μας έγινε. Για να ξαναβρούμε την τιμή μας και την εθνική υπερηφάνειά μας. Για μια Κύπρο χωρίς εγκλωβισμένους και αγνοου-

μένους. Για μια Κύπρο πραγματικά ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Για μια ΚΥΠΡΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.

ΕΛΛΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΚΥΘΡΕΑ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Με την ευκαιρία της πορείας των Κυθρεωτών στη θύμηση όλων των κατοίκων της περιοχής Κυθρέας περνά ο αγέρωχος Πενταδάκτυλος που σαν πυργοδεσπότης από ψηλά ατενίζει την κατάφυτη Κωμόπολη, που αρχίζει από τις υπώρειές του για να καταλήξει στον διάπλατο κάμπο. Χωρίζει έτσι την πλούσια Κυθρέα σε ορεινή και πεδινή. Με δυο ενορίες (Χαρδακιώτισσα και Συρκανιά) στην πρώτη και άλλες τέσσερις ενορίες στη δεύτερη (Άγιος Ανδρόνικος, Άγιος Γεώργιος, Αγία Μαρίνα, Τίμιος Σταυρός (Χρυσίδα).

Μα το βλέμα του πλανάται ακόμη πιο πέρα στον κάμπο και αντικρύζει τα χωριά Βώνη, Νέο Χωριό, Παλαίκυθρο και Έξω Μετόχι. Όλα θλιμμένα και περιλυπα, έρημα και σχεδόν ακατοίκητα με κάπου τους Τούρκους στρατιώτες να πηγαινοέρχονται στις συνηθισμένες τους περιπολίες. Συγκλονίζεται κι αυτός για την τέτοια κατάντια του τόπου.

Πέρασε παρόμοιες θλίψεις και στερήσεις κατοίκων ο αιωνόβιος Πενταδάκτυλος στην εποχή των Σαρακηνών, μα βρέθηκε τότε ο Άγιος Δημητριανός επίσκοπος Κυθρέας, να επανορθώσει την ερήμωση της περιοχής από τους άγριους Τουρκοαράβες. Με επιμονή και υπομονή, με ικεσίες και παρακλήσεις στο Χαλίφη της Βαγδάτης, ξανάφερε πίσω το ποίμνιο του για να

ριζώσει στα ιερά χώματα και ν' αναπτυχθεί στη σημερινή κωμόπολη της Κυθρέας. Μα και σήμερα πιστεύει πως θα γίνει το μεγάλο θαύμα της επανεγκατάστασης των προσφύγων παιδιών του από κάποιο Άγιο της περιοχής.

Μα ο κακοτράχαλος Πενταδάκτυλος δεν είναι μόνο πηγή παράδοσης, ιστορίας και θρύλου. Είναι παράλληλα και πηγή πλούτου. Η γρανιτένια ασβεστόπετρα του που κάμνει τον ασβέστη και τα σκύρα οδοποιίας και οικοδομής τα 25% της όλης παραγωγής τούτων στην Κύπρο προέρχονταν από τον Πενταδάκτυλο εξαιτίας της σκληρότητας και ανθεκτικότητας της πέτρας του.

Η ασβεστόπετρα του ακόμη με τη μεγάλη απορρόφηση του νερού της βροχής τροφοδοτεί αδιάλειπτα την πηγή του Κεφαλόβρουσου που είναι η ζωτικότητα όλης της γύρω περιοχής.

Ο αγέραστος Πενταδάκτυλος είναι υπόδειγμα καρτερίας και αντοχής για μας τους πρόσφυγες. Ας αντλήσουμε απ' αυτό πίστη και θάρρος για συνέχιση του δίκαιου αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση και την επιστροφή.

Ο Πενταδάκτυλος μας περιμένει να μας δεχτεί στην αγκαλιά του και να μας προστατεύσει μελλοντικά από κάθε επιβουλή ξένου κατακτητή.

ΧΡ. ΠΕΤΣΑΣ

*Πρόεδρος του Σωματίου
«Ελεύθερη Κυθρέα»*