

και μόνο για να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει ταυτόχρονα να μας ανησυχούν οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της μονιμοποίησης των «τετελεσμένων της εισβολής». Βρισκόμαστε εν όψει μιας νέας εκστρατείας για την αναγνώριση του παράνομου τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμούνται.

Επιβάλλονται οι λελογισμένοι συλλογικοί χειρισμοί από μέρος της κυπριακής ηγεσίας που θ' αποκρούσουν τους επαπειλούμενους κινδύνους, θα βγάλουν το κυπριακό από το αδιέξοδο και την αποτελμάτωση και θ' ανοίξουν το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Κουεγιάρ, για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού.

Για το ΑΚΕΛ και την Αριστερά είναι απόλυτα σαφές πως δεν νοείται λύση του κυ-

πριακού χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων.

Στα πλαίσια των προσπαθειών για δίκαιη λύση επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπάθειες για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το κυπριακό. Είμαστε πεπεισμένοι πως μια τέτοια διάσκεψη θα δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για δίκαιη και βιώσιμη λύση και για την εξασφάλιση των κατάλληλων εγγυήσεων για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και για την επιτυχή εφαρμογή της λύσης που θα εξευρεθεί.

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες!

Σας μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας για την τελική νίκη, που απαραίτητα προϋποθέτει την ενότητα και τον αγώνα του κυπριακού λαού, καθώς και τους συλλογικούς χειρισμούς της κυπριακής ηγεσίας.

ΖΗΤΩ Ο ΑΔΟΥΛΩΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ!

Χαιρετισμός του Γ.Γ. του Σ.Κ. ΕΔΕΚ Βουλευτή Τάκη Χατζηδημητρίου στην Πορεία που οργάνωσε η Ελεύθερη Κυθραία.

Το Σ.Κ. ΕΔΕΚ χαιρετίζει μ' αισθήματα αισιοδοξίας και πίστης σ' ένα καλύτερο αύριο την εκδήλωση της Ελεύθερης Κυθραίας.

Η πορεία προς τα κατεχόμενα προς τα σκλαβωμένα χωριά κι' εδάφη μας είναι μια έκφραση της αδάμαστης θέλησης του λαού μας για ασταμάτητο αγώνα ενάντια στην κατοχή ενάντια στην διαίρεση, ενάντια στη γραμμή Αττίλα.

Η πορεία είναι μια απάντηση προς τον Ντενκτάς και την Άγκυρα που θλεπουν τη λύση του Κυπριακού στη νομιμοποίηση της κατοχής, στη διαίωνιση της γραμμής Αττίλα.

Η βία, η τρομοκρατία, ο κατοχικός στρατός και οι έποικοι δεν θα μπορέσουν να κάμψουν την αντίσταση του λαού μας.

Μπορεί ο αγώνας να είναι δύσκολος, μπορεί να είναι μακρά η διάρκεια του όμως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για το λαό μας, από τον ασταμάτητο αγώνα για ανεύρεση των αγνοουμένων για λεφτεριά και επιστροφή.

Τα χωριά και τα σπίτια μας η ιστορία και η

παράδοση είναι ζυμωμένα με τη γη μας που μας καλεί καθημερινά να μείνουμε πιστοί στις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας, υπερασπιστές της εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας μας.

Εδώ σ' αυτή τη γωνιά της γης είμαστε ακόμα υπερασπιστές των πανανθρώπινων αξιών και των αρχών για τις οποίες θυσιάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Μας λέγουν ότι δεν είναι αρκετά όλ' αυτά για να κερδίσουμε το δίκη μας, τη λεφτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδα μας.

Όμως είμαστε βέβαιοι ότι ούτε η κατοχή, ούτε ο τουρκικός επεκτατισμός ούτε ο σωβινιστής Ντενκτάς ούτε η εγκληματική Άγκυρα θα επιζήσουν.

Ο χρόνος εφόσον εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας κυλά στο δρόμο της λεφτεριάς.

Το κρατίδιο της Άγκυρας και του Ντενκτάς δεν θα επιβιώσει, θα καταρρεύσει και θα χαθεί μαζί με τον τουρκικό επεκτατισμό.

Οι τριγμοί ακούγονται κιόλας ευκρινώς από τον σπέναντι οχθη. Ο τουρκικός στρατός και οι έποικοι δείχνουν όλο και πιο

έντονα τις προθέσεις τους που δεν είναι άλλες από τη διαιώνιση κι επέκταση της κατοχής και την εξουδετέρωση Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων.

Τα χάσματα που έχουν δημιουργηθεί στα κατεχόμενα κοινωνικά και πολιτικά διανοίγουν νέες προοπτικές για εξελίξεις όπου ο λαός θα παίζει πιο θυσιαστικό ρόλο.

Θα πρέπει ο λαός μας να βρεθεί κινητοποιημένος και στρατευμένος στον αγώνα για τη λεφτεριά, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και παλλαϊκής άμυνας.

Η πορεία προς τη Μια Μηλιά είναι πορεία για αγώνα, για στρατευμένη κοινωνία για άμυνα, για ενότητα για Πανελλήνια κινητοποίηση για λεφτεριά κι επιστροφή.

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» ΣΤΗΝ Β' ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΚΥ-
ΘΡΕΑΣ 2/11/1986**

Χριστόδουλος Πέτσας

Εξοχότατε, Μακαριότατε, κ. πρόεδρο της Ελλάδας, κ. υπουργοί, βουλευτές, κ. αρχηγέ της αστυνομίας και λοιποί υψηλοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Ένα πηγαίο πάθος και μια ενδόμυχη επιθυμία, μια ακράτητη νοσταλγία στις κατεχόμενες πόλεις και τα τουρκοπατημένα χωριά μας, μας έσπρωξε να οδηγηθούμε σήμερα στη μεγαλόπρεπη τούτη εκκλησιά της Ευαγγελίστριας της Παλλουριώτισσας. Ναι, ήλθαμε στον περικαλλή τούτο ναό να παρακολουθήσουμε τη θεία μυσταγωγία και να ενώσουμε τις δεήσεις μας στον Ύψιστο να ευδοκήσει να δοθεί τέρμα στην τραγικότερη πτυχή του κυπριακού δράματος με τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας, των οποίων τα προσφιλή πρόσωπα, γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, ζουν εδώ και 12 χρόνια το άγχος και την αγωνία, την άγνοια και την απόγνωση τι νάγιναν άραγε τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα χέρια των νεότουρκων της Ανατολίας. Να ευδοκήσει ακόμη ο Πανάγαθος την πολυπόθητη επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, που νοσταλγικά ατενίζουν από την προσφυγιά.

Μα ο περικαλλής τούτος ναός της Μεγαλόχαρης, ύστερα από το ιερό χρέος που εκτέλεσαμε, θα γίνει σε λίγο η αφετηρία της Β' αντικατοχικής πορείας προς την ευάνδρη περιοχή Κυθρέας, όπως έχουμε διακηρύξει στον εγγώριο τύπο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Να δείξουμε με τούτη την ειρηνική δια-

δήλωση, πως ο προσφυγικός κόσμος του διαμερίσματος Κυθρέας, μ' όλο τον υπόλοιπο προσφυγικό κόσμο του κατεληγμένου τμήματος της Κύπρου μας και μ' ολόκληρο τον κυπριακό λαό, ουδέποτε θα υποστείουμε το λάθαρνο του δίκαιου αγώνα μας, μέχρις ότου εξασφαλιστεί το ποθούμενο τέρμα, μέχρις ότου και ο τελευταίος πρόσφυγας στραφεί και ριζώσει στα πατρογονικά του χώματα.

Να δείξουμε σε κυβερνήσεις και λαούς, σε κράτη και χώρες πως τα χώματά μας που καταπατεί ο Ασιάτης επιδρομέας είναι ιερά και άγια, είναι εθνικά εδάφη και σαν τέτοια ουδέποτε παραδίδονται σε αλλοπίστους και αλλοεθνείς, αλλά κληροδοτούνται σ' αυτούς που οι προπάτορές τους τα έχουν ζυμώσει με ιδρώτα και αίμα, με κόπους και μόχθους ασυγκρίτους.

Να δείξουμε σ' όλη την οικουμένη, σ' όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, και προπαντός στους φίλους κι εταίρους μας, που καμώνονται, πως ενδιαφέρονται για μια δίκαιη ρύθμιση και τακτοποίηση του κυπριακού προβλήματος, πως ουδέποτε θα υποκύψουμε σε νόθους κι απαράδεκτους λύσεις, λύσεις που οδηγούν σε εθνική αυτοκτονία, λύσεις που εγκυμονούν κινδύνους και οδηγούν σε καταστροφικές περιπέτειες, λύσεις που απαλλοτριώνουν τα δικαιώματά μας και απεμπολούν τα δίκαια μας, λύσεις που μεταβιβάζουν την πολιτιστική, θρησκευτική και ιδιόκτητη κληρονομιά μας σε ξένους και αλλόθρησκους ιδιοκτήτες.

Λύσεις που υποβοηθούν τα καταχθόνια