

**Χαιρετισμός του Β. Γενικού Γραμματέα
του Δημοκρατικού Κόμματος και Βουλευτή
κ. Πολύβιου Κόλοκου στη σημερινή εκ-
δήλωση και αντικατοχική πορεία που ορ-
γάνωσε το Σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥ-
ΘΡΕΑ».**

Εξοχότατε Κε. Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,
Κε. Πρέσβυ της Ελλάδας,
Συναγωνιστές Κυθρεώτες,

Πορευόμαστε σήμερα μαζί σας. Μαζί σας στην πορεία της διεκδίκησης, της αναζήτησης, της δικαίωσης. Στην πορεία που σηματοδοτεί την αμετάκλητη απόφαση για επιστροφή στην καθηγιασμένη γη, στα σπίτια των προγόνων σας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα με την εδώ παρουσία του, την συμπόρευση με το επίσημο Κράτος, την Εκκλησία μας και τον αγωνιστή, λεύτερο, αδούλωτο λαό της Κυθρέας, διατυπώνει για ακόμα μια φορά με τον πιο καθοριστικό τρόπο πως πρόθεσή μας αμετάκλητη είναι ο αγώνας να συνεχισθεί και να δικαιωθεί.

Πρόθεσή μας, η πορεία αυτή να μπορέσει να ξαναγίνει. Μια πορεία όμως, που δε θα ανακοπεί λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω από δω - στη χαραγμένη από τις κατοχικές λόγχες του Αττίλα, γραμμή του μίσους, του χωρισμού και της κατοχής - αλλά θάναι μια πορεία που θα ολοκληρωθεί. Και θα φέρει όλους εσάς κι' εμάς μαζί σας, στην πανέμορφη Κυθρέα.

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαιώνουμε πως με πρωτοπόρο πάντα, σημαιοφόρο και καθοδηγητή τον Πρόεδρο μας κ. Σπύρο Κυπριανού, δεν απομακρύνουμε ούτε για μια στιγμή από το κέντρο της προσοχής και δράσης μας την ύψιστη και αδιάλειπτη εθνική επιταγή για αγώνα, λευτεριά, δικαιοσύνη, ειρήνη.

Δεν σταματάμε ποτέ να προτάσσουμε σαν πιο ζωτική και ύψιστη προτεραιότητα την, χωρίς όρους, διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής, εγκατάστασης και ελεύθερης διακίνησης για όλους τους πολίτες σ' όλη την Κύπρο.

Μαζί και ταυτόχρονα, καταγράφουμε την

ύψιστη σημασία και προτεραιότητα για απομάκρυνση - πριν από την ενεργοποίηση μιας συμφωνίας - λύσης του Κυπριακού - όλων των κατοχικών στρατευμάτων. Όλων των κουβαλητών εποίκων από τα θάβη της Ανατολίας. Και μαζί, την προτεραιότητα για εξασφάλιση επαρκών διεθνών και αποτελεσματικών εγγυήσεων, που να θωρακίζουν την Κύπρο, από οποιοσδήποτε νέες επιβουλές των Στρατοκρατών της Άγκυρας. Η κατά προτεραιότητα συζήτηση και διασφάλιση των πιο πάνω προαπαιτούμενων θα πρέπει να συνοδεύεται από μια λύση, η οποία να προσφέρει, χωρίς ατέμρονες, δαιδαλώδεις διαδικασίες και αρνησικυρίες, στο επανενωμένο Κράτος, τη σιγουριά μιας μόνιμης, εύρυθμης και ειρηνικής ανέλιξης και προκοπής.

Αγωνιζόμαστε για μια λύση δίκαιη και βιώσιμη. Δεν θα δεχτούμε ποτέ λύση εμβλαστωματική, λύση που να αποτελεί στην ουσία δυναμίτιδα στα θεμέλια μιας γρήγορης και πρόχειρης πολιτειακής κατασκευής.

Η έγνοια για το μέλλο των επερχομένων γενιών είναι η ασφαλέστερη πυξίδα για μια ορθή γραμμή και μια σωστή συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων του Κυπριακού προβλήματος.

Η αναγκαία ενότητα όλων, πρέπει να σφυρηλατεί αδιάκοπα τη θέληση και να σιγουρεύει το βήμα για κατάκτηση των κοινών στόχων.

Με επιμονή και υπομονή, με ενεργά συμπαράτασόμενη την Ελλάδα και τον απανταχού της γης Ελληνισμό, με ακλόνητη πεποίθηση και αισιοδοξία, πως ο σκληρός αγώνας του λαού μας και οι πολύμοχθες προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού θα ευοδώθουν με πιστη στη διεκδίκηση των α-

παράγραπτων δικαίων και δικαιωμάτων μας, θρискόμαστε σήμερα εδώ δίπλα σας, συναγωνιστές και συμπορευτές.

Με το βλέμμα μας να ατενίζει τον σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο, τη μνήμη οξυμμένη, με ακατασίγαστη τη θέληση για πολιτική αντίσταση στα τετελεσμένα και τις Τουρκικές επιβουλές.

Θα ενώνουμε πάντα τη δική μας φωνή με τη δική σας, ενάντια στην αδικία και την κατοχή, μέχρι που να δούμε την Κυθρέα κι' όλες τις σκλαβωμένες πόλεις και χωριά μας να αναπνέουν λεύτερα. Μέχρι που, στις εξι μεγάλες Κυθρεώτικες εκκλησίες και τα τόσα της ξωκλήσια να ηχήσουν οι καμπάνες, καλοδεχούμενες τους γνώριμους και νόμιμους κατοίκους της. Μέχρι που να ξαναδώσουμε πνοή και νόημα ζωής στο στραγγαλισμένο Κεφαλόβρυσο.

Συναγωνιστές κάτοικοι της Κυθρέας,

Με σεβασμό κι εκτίμηση μπροστά στη φλόγα του αγώνα που άσβεστη εσείς φυλάγετε, στο πνεύμα της αντίστασης που σφυρηλατείτε και στο ηθικό που σεις κρατάτε ολόρθο και ατσάλινο, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σας και μαζί σ' όλους τους εκτοπισμένους συμπολίτες μας, που με τις εκδηλώσεις, τις φωνές διαμαρτυρίας, τις πορείες τους, κρατούν πάντα ολόζώντανο, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, το Κυπριακό δράμα, υπενθυμίζουν με τον πιο έντονο τρόπο την Τουρκική εισβολή και κατοχή και στέλλουν αδιάλειπτα τα μηνύματα πως ο Κυπριακός Λαός δε θα λυγίσει. Θα νικήσει!!

Είθε αυτή νάναι η τελευταία συμβολική πορεία επιστροφής προς την Κυθρέα. Είθε η επόμενη ναρθεί σύντομα και νάναι η πραγματική. Για να σας φέρει εκεί όπου η θύμηση και η προσήλωση αναπόδραστα οδηγούν: Στην Ελεύθερη Κυθρέα.

Π. Δίγκλης: Χαιρετισμός στη «Πορεία της Ελεύθερης Κυθραίας» 2/11/1986.

Κύριε Πρόεδρε!
Μακαριώτατε!

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες!

Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστεράς μεταφέρω στη σημερινή εκδήλωση θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό.

Πέρασαν πάνω από δώδεκα χρόνια από τότε που μια χούφτα προδοτών, με το χουντοφασιστικό πραξικόπημα, πρόσφερε στους αντιδραστικούς επεχτατικούς κύκλους της Τουρκίας την ευκαιρία που χρόνια ανέμεναν για να εισβάλουν και να καταλάβουν το 37% του κυπριακού εδάφους. Αποτελεί χιλιοειπωμένη αλήθεια πως το πραξικόπημα και η εισβολή συνιστούσαν τα δυο σκέλη της ίδιας συνωμοσίας, που στόχευε να εξυπηρετήσει συνωμοσίας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των επεχτατιστών της Άγκυρας και τα στρατιωτικοπολιτικά συμφέροντα του αμερικάνικου πενταγώνου.

Για δώδεκα χρόνια η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη κατοχή των κυπριακών εδαφών, στηριγμένη στα όπλα και στην υπο-

στήριξη που της προσφέρει ο αμερικάνικος κι' άλλοι νατοϊκοί παράγοντες.

Για δώδεκα χρόνια η Τουρκία περιφρονεί προκλητικά τες αποφάσεις του ΟΗΕ για τη Κύπρο.

Ο αδούλωτος και απροσκύνητος κυπριακός λαός συνεχίζει απτόητος τον αγώνα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού, για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, για επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και στες περιουσίες τους.

Είμαστε σίγουροι πως ο Κυπριακός λαός, Έλληνες και Τούρκοι, μπορεί εύκολα να βρει δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος του αν αφεθεί μόνος, αν σταματήσουν οι έξωθεν επεμβάσεις. Μπορεί να βρει λύση που να επανεώνει την Κύπρο, που να στηρίζεται στην ειρηνική συμβίωση, στη φιλία και συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων. Η λύση του κυπριακού πρέπει να εδράζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στες Συμφωνίες Κορυφής.

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες!

Ενώ δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να δεχτούμε μια οποιαδήποτε λύση, απλώς