

**Χαιρετισμός του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Α. Καραγιώργη στην «Αντικατοχική πορεία προς την Κυθρέα», σήμερα 2.11.1986.**

Πορευόμαστε σήμερα συμβολικά προς την κατεύθυνση της σκλαβωμένης Κυθρέας για να τονίσουμε πως δεν ξεχνούμε τα σκλαβωμένα εδάφη μας.

Με τις συμβολικές αυτές πορείες διατρανώνουμε τη θέλησή μας για επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες.

Αυτή είναι η σημασία και το μήνυμα της συμβολικής αυτής πορείας που μας οδηγεί μέχρι τα φυλάκια των Ηνωμένων Εθνών στη γραμμή της αντιπαράθεσης.

Αλλ' αυτό το μήνυμα, αυτή η διατράνωση της θέλησής μας για επιστροφή, δεν είναι αρκετή για να μας εμπνεύσει την αισιοδοξία ότι κάποτε το όνειρο μας θα γίνει πραγματικότητα.

Χρειάζονται και έργα! Χρειάζεται η κατάλληλη πολιτική! Διότι εδώ και 12 χρόνια διατρανώνουμε και διακηρύσσουμε τη θέλησή μας για επιστροφή και για άλλα πολλά. Εδώ και 12 χρόνια πολλοί και διάφοροι, διεθνείς οργανισμοί, κράτη και προσωπικότητες εκφράζουν την υποστήριξη, τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, την συμπάραταξη τους προς το δίκιο μας αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι στην πράξη συνεχώς χάνουμε έδαφος.

Σ' αυτά τα 12 χρόνια τί πετύχαμε;

Ουδείς πρόσφυγας επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι εγκλωβισμένοι μας αναγκάζονται σιγά-σιγά να καταφύγουν στις ελεύθερες περιοχές.

Ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι στρατιώτες, σύγχρονος βαρύς οπλισμός και έποικοι μεταφέρονται στο βορρά από την Τουρκία.

Όχι μόνο δεν μας παραχωρήθηκε ούτε

ίντζα κατεχόμενου εδάφους αλλά απειλείται με εποικισμό και η πόλη της Αμμοχώστου, ενώ καταλαμβάνεται από τους Τούρκους και νεκρή ζώνη.

Τέλος, ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Τουρκοκυπριακό «κράτος», η διεθνής αναγνώριση του οποίου προετοιμάζεται μεθοδικά από την Τουρκική πλευρά.

Όλες αυτές οι δυσμενέστετες για μας εξελίξεις πρέπει να σταματήσουν και τα τελεσμένα γεγονότα πρέπει ν' ανατραπούν.

Έχουμε εθνική υποχρέωση να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υποχρέωση προς τους προγόνους και τους ήρωες μας. Υποχρέωση προς τις μέλλουσες γενιές. Υποχρέωση προς τα παιδιά μας.

Πώς όμως θα πετύχουμε τους στόχους μας, άμεσους και απώτερους; Ασφαλώς όχι με την πολιτική που ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Γιατί είδαμε πού μας οδήγησε αυτή η πολιτική. Γιατί αυτή η πολιτική μας οδηγεί στη διχοτόμηση και μελλοντικά στην πλήρη Τουρκοποίηση.

Το Ελληνικό Έθνος πρέπει συλλογικά ν' αποφασίσει μια νεά πολιτική. Πρέπει ν' αποφασίσει μια πανεθνική πολιτική, σε μια Πανεθνική Διάσκεψη, που να μπορεί να επιτυγχάνει ευνοϊκά για μας αποτελέσματα. Μια πανεθνική πολιτική που να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Μόνο έτσι θα γίνει πραγματικότητα το όνειρο της επιστροφής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποτε και πέρα από το οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς. Και πέρα απ' όλα τα άλλα οδοφράγματα, προς τα σκλαβωμένα χωριά και τις πόλεις μας.