

Κανένας όμως στα ελεύθερα εδάφη δεν δέχεται να καταπατηθεί η περιουσία του από τον οποιονδήποτε, γι' αυτό και καταφεύγει στα δικαστήρια ή προσπαθεί να βρει τον τρόπο να μην αδικηθεί. Γιατί όμως ενώ αυτό συμβαίνει στα ελεύθερα εδάφη, στα σκλαβωμένα να έχουμε αποδεχτεί τον νόμο του κατακτητή και να μην διαμαρτυρόμαστε ή να μην καταφεύγουμε όπου δει; Και με γηρασμένα χέρια πόδια αλλά με νεανικό σφρίγος ψυχικό θα πρέπει να συνεχίζουμε τον αγώνα για να ανατρέψουμε τους εκδρικούς σχεδιασμούς με δικούς μας, της αποκατάστασης του δικαίου.

Το 2024 ανοίγεται μπροστά μας αναμένοντας να το χαράξουμε με ελπιδοφόρα μηνύματα ανθρωπιάς, ελευθερίας, δικαιοσύνης.



Κυθρέα κάνε υπομονή

Του Πέτρου Μ. Καρεκλά

Κυθρέα του Κεφαλόβρυσου μάνα γλυκιά
στην αγκαλιά σου δε να 'ρθουμε μια μέρα
να βρούμε ειρήνη τζιαι ποσπασιά
τζιαι ποσπασιά.

Κυθρέα των Χύτρων σε ποδούμε πολύ
Κυθρέα γελόεσσα των ονείρων και της καρδιάς μας
βάστα γερά, θα 'ρθούμε ξανά κοντά σου
θα 'ρθούμε ξανά κοντά σου

Στην ακροθαλασσιά ακονίζω τις σκέψεις και τα όνειρά μου
για μια νύφη στα κατάλευκα ντυμένη
και στα γάργαρα του Κεφαλόβρυσου τα νερά λουσιμένη
στα γάργαρα νερά του Κεφαλόβρυσου
του Κεφαλόβρυσου

Κυθρέα των Χύτρων σε ποδούμε πολύ
Κυθρέα γελόεσσα των ονείρων και της καρδιάς μας
βάστα γερά, θα 'ρθούμε ξανά κοντά σου
θα 'ρθούμε ξανά κοντά σου

Σημ.: Κυκλοφορεί σε ψηφιακό δίσκο

Κυθρέα κάνε Υπομονή

Μουσική: Δημήτρης και Παντελής Κωνσταντίνου

Στίχοι: Δρ Πέτρος Καρεκλάς

Ερμηνεία: Ελένη Μενελάου

Ενορχήστρωση: Σάββας Σάββα

Παραγωγή: Δήμος Κυθρέας 2023