

Η οικογένεια του Παναγιώτη και της Λουκίας Συμεωνίδη

της Ανδής Πέτσα-Σαββίδου



Ο Παναγιώτης Συμεωνίδης γεννήθηκε στο Σαράγιο της Κυθρέας στις 5 Δεκεμβρίου του 1913. Ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά του Κλείτα Μιχαήλ Συμεωνίδη (σκαρπάρη, υποδηματοποιού) και της Δεσποινούς Σίμου. Αδέλφια του ο Συμεών (Συμεός), (σύζυγος Παντελίτσα Πογιατζιή, παιδιά Κλείτος, Σίτσα και Ευάγγελος) όπως και ο επίσης δάσκαλος Μιχάλης (σύζυγος Χρίστα Νικολαΐδου, παιδιά Δέσπω, Γιώργος και Κλείτος).

Η γυναίκα του Λουκία γεννήθηκε στη Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας στις 4 Μαρτίου του 1927. Η Λουκία ήταν το πρώτο παιδί του Γεωργίου Ιωάννου Κασαρτίδη (ιδιοκτήτη λεωφορείου) και της Μαρίτσας Λουκά Ιακώβου. Η μικρότερη αδελφή της, η Ελένη (Λέλλα), παντρεύτηκε τον Αντρέα Αριστείδου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά τον Άριστο, τον

Γιώργο, την Καίτη και τον Μάριο.

Ο Παναγιώτης και η Λουκία παντρεύτηκαν το 1947 και απέκτησαν δύο παιδιά τη Δέσπω και τον Γιώργο. Κατοικούσαν στο Σαράγιο, κοντά στον Κινηματογράφο Απόλλων Κυθρέας.

Η **Δέσπω** σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και παντρεύτηκε στη Ρόδο, όπου ζει μόνιμα. Σύζυγός της ο Μιχάλης Βούης. Απέκτησαν δύο παιδιά τη Λουκία, δικηγόρο, παντρεμένη με τον Σάββα Παυλίδη επίσης δικηγόρο, έχουν ένα γιο, τον Μιχαήλ Άγγελο και την Άννα, απόφοιτο Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, η οποία εργάζεται στο ίδιο Πανεπιστήμιο, παντρεμένη με τον Αντώνη Κιζούλη, συνθέτη μουσικό.

Ο **Γιώργος** σπούδασε Ιατρική και απέκτησε ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολόγου, επίσης κάτοικος Ρόδου. Παντρεύτηκε τη Νίκη Χωματοπούλου, οδοντίατρο. Έχουν δύο παιδιά τη Μαρία και τον Παναγιώτη, επίσης οδοντίατρο. Η Μαρία, ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου, είναι παντρεμένη με τον Σωτήρη Μανωλόπουλου, επαγγελματία καλαθοσφαιριστή, έχουν ένα παιδί, τη Νίκη. Ο Γιώργος, καταξιωμένος επιστήμονας και δραστήριο μέλος της κυπριακής κοινότητας στη Ρόδο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου και Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Ο.Ε., ως Αντιπρόεδρος Αιγαίου και Νήσων.

Ο Παναγιώτης Συμεωνίδης αποφοίτησε από το Παγκύπριο Διδασκαλείο με πρώτο διορισμό στο χωριό Δερώνα. Υπηρέτησε επίσης ως δάσκαλος στην Κυθρέα (Τούμπα), στο Πελέντρι, στη Γύψου, στη Λευκωσία (Ελένιο) και ως Διευθυντής στο Παλαίκυδρο και τη γενέτειρά του Κυθρέα (Χαρδακιώτισσα), τελευταίο σταθμό της διδασκαλικής του πορείας. Συνταξιοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο του 1974.

Μετά την εισβολή και τον βίαιο ξεριζωμό και μέχρι το 1982 ζούσε οικογενειακά στην Αθήνα και στη συνέχεια μόνιμα στη Ρόδο όπου και τα δύο παιδιά του εγκαταστάθηκαν και έφτιαξαν τις οικογένειές τους.

Ο δάσκαλος Παναγιώτης Συμεωνίδης, ο νηφάλιος και ήρεμος γείτονάς μας στην Κυθρέα, απεβίωσε, τον Ιούνιο του 2008 σε ηλικία 95 ετών και τάφηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου. Η Λουκία, μια πραγματική κυρία, με εκλεπτυσμένη συμπεριφορά και με «αέρα» πρωτευουσιάννας, απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 και τάφηκε επίσης στη Ρόδο αφού η γη της Κυθρέας καταπατημένη από τον Τούρκο εισβολέα δεν ήταν εφικτό να τους δεχτεί στα σπλάχνα της...

(Πληροφορίες από Γιώργο Συμεωνίδη)