

Πρέσβευε τώρα, Κώστα, υπέρ ημών προς τους Αγίους και τον Κύριο, να μην αργήσει ακόμη πολύ η άγια εκείνη μέρα που θα ξανακτυπήσει χαρμόсуна η καμπάνα της Αγίας Άννας, όπως και εκείνες άλλων εκκλησιών μας στη σήμερα σκλαβωμένη γη της πατρίδας μας.

Αιωνία ας είναι η μνήμη σου κι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει σήμερα. Απευθύνω εκ μέρους του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και καταθέτω αυτά τα λίγα λουλούδια εκ μέρους όλων των Κυθρεωτών, εις ένδειξη αγάπης και εκτίμησης!

Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς
Δήμαρχος



Αποχαιρετιστήριο Λόγος για τον αγωνιστή ΕΟΚΑ 1955-59, Κυθρεώτη Θάσο Σοφοκλέους, από τον Δήμαρχο Κυθρέας, δρ Πέτρο Μ. Καρεκλά 29.7.2023

Τί να πρωτοπώ για σένα, πολυαγαπημένε δειέ Θάσο, σ' ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο λόγο, ως στενός συγγενής σου αλλά και ως Δήμαρχος της αγαπημένης σου γενέτειρας, της Κυθρέας μας! Δυσκολεύομαι πραγματικά.

Η εκδημία σου μας γέμισε όλους τους Κυθρεώτες με μεγάλη θλίψη, όχι μόνο την οικογένειά σου. Θα μας λείψει η παρουσία σου σε κάθε εκδήλωση του Δήμου και των Οργανωμένων Συνόλων, στις θρησκευτικές γιορτές των Αγίων μας, ο μεστός και ειλικρινής σου λόγος, οι διηγήσεις σου για τα περιστατικά του μεγαλειώδους Αγώνα του 1955-59 που μας συνάρπαζαν, οι συμβουλές σου, η αγάπη και αλληλεγγύη σου που εκδηλωνόταν προς κάθε συνάνθρωπο.

Δεν είσαι, Θάσο, ένας άνθρωπος που απλά γεννήθηκες στη δροσόλουστη τότε Κυθρέα μας αλλά κάποιος που έγινες ένα μ' αυτή, που τη βίωσε για πολλά χρόνια σε κάθε της γωνιά και έκφανση της ζωής των κατοίκων της. Την γνώριες παδικιά – παδικιά, όπως λέμε, όπως και ολόκληρη την επικράτειά της μέχρι τις βουνοκορφές του Γερο-Πενταδάκτυλου, που τον καιρό του Αγώνα τη δρασκελίζες καθημερινά, όπως κι' όλη την επαρχία Κερύνειας, από λημέρι σε λημέρι. Δε δ' αναφερθώ στα του Αγώνα για να μην επαναλάβω άλλους (ιδιαίτερα τον εκλεκτό συναγωνιστή και γαμβρό σου Ρένο Κυριακίδη), που θα μιλήσουν γι' αυτά και που κι εσύ έχεις περιγράψει στα βιβλία που εξέδωσες.

Ακολούθησε μετά τον Αγώνα η μακρόχρονη πορεία σου ως Εκπαιδευτικός και πολλοί από μας σε γνωρίσαμε καλύτερα διδάσκοντάς μας Μαθηματικά, μη παραλείποντας τις σοφές νουθεσίες για το μέλλον του τόπου μας, πιστός στις επιταγές του Πλάτωνα (“Πολιτεία”), “οι φέροντες τις δάδες τις μεταλαμπαδεύουν ο ένας στον άλλο”.