

## Σύντομος Επικήδειος Λόγος στην Κηδεία Κώστα Χατζηγιακουμή (67 χρ.) Τετάρτη 1.3.2023 στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Λατοιά

Από χδες διακατέχει μεγάλη θλίψη, αγαπητέ φίλε Κώστα Χατζηγιακουμή, την αγαπημένη σου σύζυγο Τούλα, τα λατρεμένα σου παιδιά Αντρέα, Σπύρο, Ειρήνη και Άγγελο και τα 4 εγγόνια σου, όλους τους συγγενείς σου καθώς και τους φίλους σου, αλλά και κάθε συνδημότη και συνδημότισσά μας στην Κυθρέα και τη γύρω περιοχή για την πρόωρη αναχώρησή σου από τα εγκόσμια. Ξεκίνησες το μεγάλο ταξίδι για το φως, την αιώνια ζωή και τας αιώνιους μονάς! Έχουμε όμως από την άλλη τη βεβαιότητα πως η δική σου ψυχή τώρα δ' αγάλλεται, γιατί εκεί που πας θα συναντήσεις πολύ αγαπημένα σου πρόσωπα!



Θα συναντήσεις τον αγαπημένο σου πατέρα Σπύρο τον οποίο στερήθηκες πολύ νωρίς σε τρυφερή ηλικία και θα θέλεις να τον ρωτήσεις, τον ήρωά σου και ήρωά μας, όλα όσα θα ήθελες να ξέρεις εν ζωή, το πόσο υπέφερε εκείνο τον θλιβερό Οκτώβρη του 1958 στα χέρια των σαδιστών Άγγλων αποικιοκρατών ανακριτών, το πώς άντεξε εκείνο το φοβερό μαρτύριο και δεν πρόδωσε τα ιδανικά και τα πιστεύω του. Θα συναντήσεις τη μητέρα σου Ειρήνη, μια ηρωίδα της ζωής που είχε ν' αναδρέψει με πολλές δυσκολίες και στερήσεις εσάς τα ορφανά όταν χάθηκε ο πατέρας. Θα συναντήσεις τον αδικοχαμένο αδελφό σου Αντρέα από το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974 της προδοσίας και της βαρβαρότητας και πολλούς άλλους δικούς σου συγγενείς και φίλους.

Αγαπητέ Κώστα, έφυγες αλλά αφήνεις εδώ στη γη μνήμη αγαδή. Θα σε θυμόμαστε για το ήρεμο του χαρακτήρα σου, την προθυμία σου πάντοτε να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο, να συνεισφέρεις κατά το δυνατό στα κοινά, τη γνήσιά σου δραστηριότητα, την εμπλοκή στα κοινά υπηρετώντας ως Εκκλησιαστικός Επίτροπος και Κοινοτάρχης Συρκανιάς Κυθρέας, τη φιλική σου πάντοτε προσέγγιση, την ευγένεια και τη σεμνότητά σου. Θα σε θυμούνται επίσης ως καλό δημόσιο υπάλληλο οι φίλοι και συνάδελφοί σου από το 1985 στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπου εργαζόσουν ως επιστάτης στο Αρδευτικό.

Θα μας λείψεις, φίλε Κώστα, ως καλός και συνετός δημότης της σήμερα σκλαβωμένης Κυθρέας μας. Όμως τώρα εσύ έχεις τη δυνατότητα να πετά η ψυχή σου ελεύθερα στην αγαπημένη σου ενορία της Συρκανιάς, να μπαίνεις ελεύθερα στην εκκλησία της Αγίας Άννας την οποία οι βέβηλοι πρόσφατα μετέτρεψαν δυστυχώς σε γυμναστήριο του μποξ και που για την προστασία και τη συντήρησή της είχες ξεχωριστή πάντοτε έγνοια.