

Γιορτή Αγίου Δημητρίου, 5.11.2022

Ομιλία του Μάριου Ζαμπακίδη
αντιδημάρχου Κυθρέας

Μια ξεχωριστή μέρα για τη γενέθλια γη της Κυθρέας, Οι Κυθρεώτες τιμούν σήμερα το δικό τους άγιο, τον Επίσκοπό τους. Οι δύμησες μας φέρνουν για μια ακόμη φορά στην μαρτυρική μας κωμόπολη σε καιρούς διαφορετικούς τότε που οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γεμάτοι πίστη, αρχές και αξίες, τότε που η Κυθρέα είχε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πράσινοι κάμποι, οπωροφόρα δένδρα, κελαρυστά ποτάμια και η μεγάλη πηγή να δίνει ζωή, με το γέρο Πενταδάκτυλο να αγκαλιάζει προστατευτικά την Κυθρέα και να την καμαρώνει.

Η 6η Νοεμβρίου μια ξεχωριστή μέρα για μικρούς και μεγάλους. Η περιοχή των Χύτρων φορούσε τα γιορτινά της για να τιμήσει το δικό της Επίσκοπο, τον Άγιο Δημητριάνο.



Ο Άγιος γεννήθηκε στο χωριό Συκά της περιοχής Κυθρέας κοντά στο Παλαΐκυδρο την εποχή που στο Βυζάντιο βασιλεύε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος τον 9ο αιώνα μ.Χ.

Οι γονείς του ενάρετοι και δεοφοβούμενοι. Ο Πατέρας του ο ιερέας του χωριού και η μητέρα του μια ευσεβειστάτη γυναίκα και μικρός ο Δημητριάνος μεγάλωνε μέσα σ' ένα Χριστιανικό περιβάλλον, κοντά στην εκκλησία.

Σε ηλικία μόλις 15 χρονών οι γονείς του τον πάντρεψαν με μια ενάρετη κόρη σύμφωνα με τα έθιμα των βυζαντινών. Νωρίς όμως έχασε τη συμβία του κι έτσι αποφάσισε την ολοκληρωτική αφοσίωση στο Θεό και το μοναχικό βίο στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου που βρισκόταν πάνω από την Κυθρέα στη νότια πλευρά του Πενταδάκτυλου.

Ο πνευματικός του αγώνας με την προσευχή και την συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής ήταν όλη του η ζωή.

Με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και τον αγιασμό του σώματός του, αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό το χάρισμα το θαυματουργικό και η φήμη του προσέλκυε καθημερινά αρκετούς επισκέπτες στη Μονή για να ακούσουν τα λόγια του ή να θεραπευθούν.

Χειροτονήθηκε αρχικά Πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Χύτρων Ευστάδιο τον οποίο αργότερα διαδέχτηκε στον επισκοπικό θρόνο.

Απόδειξη του πόσο ταπεινός και ανιδιοτελής ήταν αρνήθηκε αρχικά να αναλάβει τον Επισκοπικό θρόνο, έφυγε κρυφά από τη μονή και κρύφτηκε σε μια σπηλιά κοντά στην θάλασσα. Τελικά αποδέχτηκε και χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ευστάδιο Επίσκοπος Χύτρων.

Κατά την περίοδο των αραβικών επιδρομών στο νησί γύρο στα 912 μ.Χ. οι Άραβες έσφαξαν, λεηλάτησαν, κατέστρεψαν, πήραν μαζί τους λάφυρα και αιχμαλώτισαν χιλιάδες Κυπρίους μεταξύ των οποίων και πολλούς κατοίκους της περιοχής των Χύτρων.

Ο Άγιος Δημητριανός που δεν αιχμαλωτίστηκε, παρόλο που βρισκόταν σε ηλικία 80 περίπου ετών ως καλός ποιμένας ακολούθησε οικειοθελώς το ποίμνιό του στην εξορία και αιχμαλωσία μέχρι την Βαγδάτη για να τους στηρίξει και να τους ενισχύει.

Ο Επίσκοπος με συνεχή προσευχή, με υπομονή κι επιμονή και πίστη παρουσιάστηκε μπροστά στον αρχηγό των Αράβων και με δάρρος και παρρησία αφού εξήγησε την αδικαιολόγητη επιδρομή και την άδικη αιχμαλωσία, ζήτησε την απελευθέρωσή τους.

Κατάπληκτος ο Άραβας ηγεμόνας από τα δάκρυα του Αγίου και τις ικεσίες του απελευθέρωσε τους αιχμάλωτους και παρέδωσε τα λάφυρα.

Το δαύμα έγινε και επέτρεψαν τότε όλοι οι Κύπριοι χαρούμενοι στο νησί δοξάζοντας τον ευεργέτη Θεό.

Τιμώντας σήμερα τον Άγιο Δημητριανό οι μνήμες αναπόφευκτα πάνε πίσω εκεί στα άγια χώματα της Κυθρέας, στη Χαρδακιώτισσα, την Καμάρα αλλά και στην περιοχή των Χύτρων του Αγίου Δημητριανού, μια περιοχή με αρχαιολογικό και ιστορικό πλούτο που εδώ και 48 χρόνια στενάζει κάτω από την μπότα του Τούρκου κατακτητή.

Έντονες δύμησες, αξέχαστα παιδικά χρόνια, δυνατά συναισθήματα. Ήμουν μαθητής της Τετάρτης τάξης του Δημοτικού σχολείου Κυθρέας εκεί στην Τούμπα, όταν φύγαμε εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974.

Θυμάμαι τέτοια μέρα εμείς πιτσιρικάδες ακουμπισμένοι στα κάγκελα της αυλής του Δημοτικού σχολείου βλέπαμε από μακριά την πομπή προς τα χαλάσματα της εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού.

Μπροστά ο σταυρός με τα εξαπτέρυγα που κρατούσαν οι μαθητές μαζί τους ο ιερέας και οι πιστοί διέσχιζαν τα λακοβούναρα και τα αλώνια και εμείς με δέος τους κοιτούσαμε από μακριά να βαδίζουν με γοργό βήμα για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στα Χαλάσματα της αρχαίας εκκλησίας.

Τέτοιες εικόνες για την Κυθρέα μας είναι χαραγμένες στη μνήμη μου.

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Δημητριανού του Επισκόπου Χύτρων,