

Αντιφώνηση

της Ανθή Πέτσα - Σαββίδου

Η συναγωγή και έκδοση των μελετών του αγαπημένου μου πατέρα ήταν μια υπόσχεση από μέρους μου που πάρθηκε σε ανύποπτο χρόνο λίγα χρόνια πριν την εκδημία του.

Ήταν μια μεταξύ μας συμφωνία
Ένα κοπιώδες έργο που με βασάνιζε.
Που άρχιζα να το υλοποιώ
Και το παραμέριζα...
Που κατάτρωγε την συνείδησή μου
Ευτυχώς
Ήταν μια υπόσχεση που τελικά εκπληρώθηκε
Ευτυχώς
Ήταν ένα χρεος που έφτασε στο τέλος του.

Ομολογώ πως, μετά τον κ. Κωστή Κοκκινόφτα και την δρα Αικατερίνη Αριστείδου τους οποίους και ευχαριστώ θερμά, άλλα δικά μου λόγια είναι περιττά.

Και οι δύο ζωγράφισαν παραστατικά και ζωντανά το έργο του, τις αγωνίες του για το κυπριακό αλλά και τους αγώνες του για μια δίκαιη λύση.

Λέμε πως: Αν στους γονείς μας χρωστούμε το ζειν, στους δασκάλους μας χρωστάμε το ευ ζειν. Εγώ, νοιώθω διπλά ευλογημένη γιατί ο Χριστόδουλος Πέτσας έπαιξε διπλό ρόλο στη ζωή μου... και Πατέρας και δάσκαλος.

Ως ΠΑΤΕΡΑΣ μας υπεραγαπούσε, αλλά υπεραγαπούσε και τον τόπο του και πολλές φορές αφοσιωνόταν αποκλειστικά σε αυτό του το ΚΑΘΗΚΟΝ. Ως ΔΑΣΚΑΛΟΣ τιμούσε στον υπέρτατο βαθμό την αποστολή του, στο χώρο του σχολείου είμαστε οι μαθητές του και όχι τα παιδιά του.

Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Κυθρέας δρα Πέτρο Καρεκλά, το Πρόεδρο του Σωματείου κο Πέτρο Παπαγεώργη και το Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα,

Ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθρέας καθώς και στα εγγόνια του μακαριστού Παναγιώτη Λεμονοφίδη που στήριξαν οικονομικά την έκδοση.

Ευχαριστώ τον πατέρα Θωμά Κωστή, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την παραχώρηση των Ντοκυμαντέρ, και τον Δήμο Λευκωσίας για την παραχώρηση του χώρου.

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Μάριο Ζαμπακίδη, την Δημοτική Σύμβουλο Ευαγγελία Παυλίδου Μιχαήλ, τον Γιώργο Κελβέρη, την Άννα Αδαμίδου και τους λειτουργούς του Πολιτιστικού Κέντρου Παλιά Αγορά για την συμβολή τους στην αποψινή εκδήλωση.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ, το δικό μου ευχαριστώ, σε όλους εσάς που σήμερα

τιμάτε το Σωματείο, τον πατέρα μου αλλά και τη δικιά μου οικογένεια με την εδώ παρουσία σας

Κάτια μου και Παναγιώτη μου

συνοδοιπόροι μου στην έκδοση αλλά και την οργάνωση της σημερινής παρουσίας, σας ευχαριστώ.

Μίκη αδελφέ μου, ευχαριστώ που μηδένισες τις αποστάσεις και από τη μακρινή Αμερική σήμερα βρίσκεσαι μαζί μας για να τιμήσουμε τον πατέρα μας όπως του άξιζε!

Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ δεν μπορώ να το πω «διά ζώσης» στον άνθρωπό μου... Τον Ιωάννη Σαββίδη, τον Γιάννη, τον άντρα μου... που δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένη αυτή την κοινή μας προσπάθεια...



Στον χώρο της εκδήλωσης η εγγονή του μακαριστού Χριστόδουλου Πέτσα, Κάτια Σαββίδου, εικαστικός, μέσα από φωτογραφικό υλικό αναδίπλωνει στιγμές της ζωής του σκιαγράφοντας την πολυδιαστατη και ανήσυχη προσωπικότητά του:

Σύζυγος, Πατέρας, Παππούς, Αδελφός, Δάσκαλος, Αγωνιστής για την Κύπρο και τον τόπο του.

Αφιερωμένο με πολύ αγάπη, τεράστια ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ!





