

Αφιέρωμα στην ΑΕΚ Κυθρέας

Επιμέλεια: Ανδής Πέτσα-Σαββίδου

Ο Κυθρεώτης ποδοσφαιριστής Βάσος Καρταμπής σε ένα «τετ-α-τετ» στη μακρινή Αυστραλία με τον Νίκο Μαυράκη

του Νίκου Μαυράκη

Από τις χωράφες της “Τζυρκάς”, τις Φοινικούδες, τις αυλές του σχολείου της Τούμπας, τον χώρο πίσω από το νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου από «Συρκαλέ» μέχρι «Τζουμαγιά» ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Βάσος Καρταμπής, ο τέταρτος γιος της οικογένειας Σάββα και Αγάθης Καρταμπή.

Όλα τα παιδιά του Καρταμπή έπαιξαν στην ΑΕΚ Κυθρέας, την αρχαιότερη από τις τρεις ομάδες της Κυθρέας. Ο Νίκος, ο Αργύρης, ο Αντρέας «Δέλλος», ο Βάσος, ο Θεόδωρος και ο Τάκης. Ο μεγαλύτερος γιος ο Νίκος δεν πρόλαβε να αναδείξει το ταλέντο του, αφού κόπηκε ενωρίς το νήμα της ζωής του. Υπέστη, δυστυχώς, ηλεκτροπληξία εκεί που δούλευε... ο δε ο μικρός Καρταμπής λόγω μη ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο.

Τζουμαγιώτες και Συρκαλίτες είμαστε εκ φύσεως πολύ δραστήριοι, μέχρι και μίνι Ολυμπιακούς διοργανώναμε στο γήπεδο της Τούμπας... Αξέχαστες στιγμές που επανήλθαν στη μνήμη μου στη συνάντησή μας για να ξεδιπλώσουμε αναμνήσεις από την ποδοσφαιρική καριέρα του Βάσου, που άφησε εποχή στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο και που μέχρι σήμερα στην Κύπρο τον θυμούνται με νοσταλγία...

Πίνοντας τον καφέ και τρώγοντας το εύγευστο σιάμαλι της Ανδής, της γυναίκας του Βάσου, στο σπίτι τους εδώ στο Σύδνευ της μακρινής Αυστραλίας, ξαναθυμηθήκαμε τα χρόνια της Κυθρέας και συγκεκριμένα την αγαπημένη μας ΑΕΚ.

Ο Βάσος μαζί με μας, τα δυο πρωτοξαδέλφια του Λάκη και Νίκο Μαυράκη δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως αποτέλεσαν για χρόνια τη σπονδυλική στήλη της ΑΕΚ όπως και οι γείτονες και φίλοι τους Ντίνος Φαναρτζής, και τα δυο αδέρφια Διομήδης και Σωτήρης Βασιλείου. Σήμερα, οι συγκυρίες το έφεραν και οι Βάσος και Αργύρης Καρταμπή, ο Ντίνος Φαναρτζής και ο Νίκος Μαυράκης ζούμε στην Αυστραλία.



Η επιτυχημένη όμως πορεία του Βάσου ξεκίνησε το 1970 με τη εγγραφή του στην Ομόνοια Λευκωσίας. Πολλές άλλες ομάδες παρακολουθώντας τον στην ΑΕΚ και εντοπίζοντας τις δυνατότητες και το ταλέντο του, του έκαναν πρόταση να ενταχθεί στο ενεργητικό τους, μετά όμως από συμβουλή και πίεση από τον Νίκο Μαυράκη κατέληξε στη Ομόνοια.

Στην ερώτηση πώς ένωσε την πρώτη του επαφή με μία ομάδα δρύλος απάντησε πως «πολύ δύσκολα στην αρχή, νέα νοοτροπία, σκληρές προπονήσεις, ξένοι και μεγάλα ονόματα οι προπονητές και κοπιαστικό το σχεδόν καθημερινό πήγαινε-έλα Κυθρέα-Λευκωσία για τις προπονήσεις. Σε επόμενη ερώτηση ποιοί προπονητές τον βοήθησαν και κοντά τους έμαθε πολλά αναφέρει τους Τάσκωφ, Σπάσωφ και Έσοο.

Πετυχημένη η πορεία του Βάσου. Παίζει κατευθείαν στην πρώτη ομάδα της Ομόνοιας και μέχρι το τέλος της καριέρας του έχει 50 συμμετοχές σε αγώνες, σημειώνοντας 4 τέρματα από τη θέση του αμυντικού. Άξια θεωρείτο ο πιο δυνατός ψυχικά και σωματικά παίκτης του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Ακούραστος, ακαταπόνητος, ασταμάτητος, αζεπέραστος και πολύ αγαπητός στους συμπαίκτες του αλλά και στους φιλάδλους.

Κεντρίζοντας τη μνήμη του στο νου του έρχονται τα τελευταία χρόνια της καριέρας του... Το 1972-73 μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του η Ομόνοια κατέκτησε το Νταπλ (Πρωτάδλημα και Κύπελλο). Μια παρένθεση εδώ για να μας εξηγήσει πως όταν ξεκίνησε την καριέρα του στην Ομόνοια, η Ομόνοια λάμβανε μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάδλημα επί εποχής Χούντας. Ο ίδιος συμμετείχε σε όλους τους τότε διεθνείς αγώνες της Ομόνοιας.

Θυμάται επίσης πως το 1974 στον τελικό κυπέλλου 1974 ΜΠΑΓΙΕΡΝ Μονάχου όπου πράγματι «εξαφάνισε» ένα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου και τον μεγαλύτερο γκολτζή της εποχής, τον Μούλλερ. Θυμάται και αναφέρει επίσης τον τελικό Κυπέλλου το 1974 όπου είχαν να αντιμετωπίσουν το Παραλίμνι και ο Βάσος ήταν και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος. Ήταν ο τελευταίος αγώνας, αφού το πρωτάδλημα διακόπηκε λόγω του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής.

Ζώντας μετά την εισβολή στο Σύννεϋ, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, προσκλήθηκε και έπαιξε στην ελληνική ομάδα Ολύμπικ της πρώτης κατηγορίας. Από αυτή την ομάδα πέρασαν ο Τσιελεπής πρώην παίκτης της Ομόνοιας, οι αδελφοί Γιάννης και Χάρης Ξυπολυτάς, πρώην παίκτες του Ολυμπιακού Λευκωσίας καθώς και το Σιαηλούι της Ανόρθωσης. Στην ελληνική ομάδα ο Βάσος έπαιξε 2 χρόνια και στη συνέχεια εντάχθηκε στη μόλις δημιουργηθείσα ομάδα της Κυπριακής Κοινότητας του Σύννεϋ ως ποδοσφαιριστής αρχικά και στη συνέχεια ως προπονητής. Επί των ημερών του η ομάδα μεγαλούργησε και κατάφερε να παίζει στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Βάσος «κρέμασε τα παπούτσια», αλλά όπως μας λέει, παρακολουθεί ανελλιπώς την αγαπημένη του Ομόνοια και έχει επαφή με τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο νους μας πήγε πίσω, στο Σαράγιο... στο σωματείο και στο γήπεδο. Θυμηθήκαμε τους πρωτεργάτες του Σωματείου με προεξάρχοντα τον αξέχαστο Γιώργο Κολιό, τον Αντρίκκο τον Φραγκοΐδη, τον Βάσο Βύρα, τον Μιχαλάκη της Βαρβαρούς, τον Κλεοπή, τον δάσκαλο τον Πάνο και τόσους άλλους που εθελοντικά βοηθούσαν.

Στην παρέα μας και ο Αργύρης ο αδελφός του Βάσου, που άρχισε να μας διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ώστε να φτιαχτεί το γήπεδο. Δούλευαν, λέει, νυχθημερόν ο Αργύρης, ο Ντίνος, ο Ροδής, ο Βύρας που κουβαλούσε το νερό με μεγάλα τάγκια. Δυστυχώς, αναφέρει με πικρία, η δημαρχία σε τίποτα δεν βοήθησε. Ο Αργύρης κάμνει εύφημη μνεία για τον Λεωνίδα Κυριακίδη που είχε καμίνια στο Φιλλέρι και έφερε μηχανήμα για ίσιωμα του χώρου και χαβάρια για στρώσιμο, την οποία κουβαλούσαν με τα αυτοκίνητά τους οι αδελφοί Κωνσταντίνου (Χαλλουμούση).

Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω από προσωπική γνώση και εμπειρία τη συμμετοχή του Σωματείου ΑΕΚ Κυθρέας στον κλασικό αθλητισμό ως μια από τις πρωταγωνίστριες στην επαρχία Λευκωσίας, μαζί με το ΓΣΠ και τον Κόνιαλη, την ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου, τον Κεραυνό Στροβόλου και το Αρεδιού.

Μαθητής, στα 15 μου χρόνια πήρα μέρος για πρώτη φορά σε αγώνες στο Κοινοτικό Γήπεδο Κυθρέας. Θυμούνται τον Τεύκρο Σαββίδη να κερδίζει τα 100 μέτρα, τον Τόουλο τον Πατρικιώτη να κερδίζει στη Σφαιροβολία και Δισκοβολία (κουλλέ), τον Πάμπουλο στον Μαραθώνιο. Αξέχαστα χρόνια...

Ας μου επιτραπεί εδώ να κάμω ακόμα μια παρεμβολή και να αναφέρω, χωρίς να περιαυτολογώ αλλά χάριν της ιστορίας, πως ο πρώτος Κυθρεώτης που έπαιξε σε ομάδα πρώτης κατηγορίας, την Ομόνοια ήταν ο Νίκος Μαυράκης! Έπαιξε 11



Ο Νίκος Μαυράκης με τα αδέρφια του Λάκη, Λουκία και Αντρούλα και τη μητέρα του Θεοδοσία στην Αυστραλία.

αγώνες και σημείωσε 7 τέρματα. Δυστυχώς αναγκάστηκε να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα όταν μετά την αποφοίτησή του πήγε στρατιώτης και λόγω φρονημάτων, δεν του επέτρεπαν να πηγαίνει στις προπονήσεις. Τον στρατό ακολούθησαν οι σπουδές στην Ελλάδα και αργότερα λόγω εισβολής κατέληξε στο Σύνδευ όπου μαζί με ορισμένους άλλους δημιούργησαν την ομάδα της Κυπριακής Κοινότητας.