

Ο Στέλιος (Στυλής) Κάκαλας με την οικογένειά του*

της Ανθής Πέτοα-Σαββίδου



Ο Στυλής ο Κάκαλας ήταν κοσμογύριστος και έκαμνε πολλές δουλειές. Κάποτε εξασκούσε το επάγγελμα του Κυρατζή και με το κάρο του πήγαινε μέχρι και τον Απόστολο Ανδρέα. Όπως και πολλοί άλλοι Κυδρεώτες πήγε προσωρινός μετανάστης στην Αμερική. Γυναίκα του η Θεονίτσα Κόκκινου.

Παιδιά του Κάκαλα και της Θεονίτσας:

Ο Γιώργος, ο οποίος μετανάστεψε στην Αγγλία, ο Χρίστος, που επίσης μετανάστεψε στην Αμερική και η Παντελίτσα που παντρεύτηκε τον Χρίστο Καρακάννα, Κυδρεώτη από τη Τζουμαγιά και μετανάστευσαν στην Αγγλία. Η Παντελίτσα και ο Χρίστος έκαμαν 6 παιδιά τους: Άντρο, Νίκη, Στέλλα, Θεόδωρο, Παναγιώτη και Μαίρη, όλοι κάτοικοι Αγγλίας.

Από τα παιδιά του Κάκαλα μόνο η Μαρίτσα παρέμεινε στην Κύπρο αλλά δυστυχώς μετά την εισβολή αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Το 1934 παντρεύτηκε τον Απόστολο Φαναρτζή, Μικρασιάτη πρόσφυγα από τη Μενεμένη της Σμύρνης. Ο Απόστολος (1902-1957) έζησε όλη την τραγωδία της καταστροφής της Σμύρνης, κατέφυγε στον Πειραιά και μετά στη Μασσαλία της Γαλλίας όπου και παντρεύτηκε τη Μαρίτσα, (βρέθηκε εκεί κατά την επιστροφή της από την Αγγλία όπου πήγε μαζί με τον πατέρα της για να επισκεφτεί τα αδέρφια της), στην εκεί Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου. Κατοικούσαν στη Τζουμαγιά, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο.

Έκαμαν 5 παιδιά. Τον Χρίστο, τον Στέλιο, τη Ροδάνθη, τον Κωνσταντίνο (Ντίνο) και τον Θεόδωρο.

Ο Χρίστος είναι παντρεμένος με τη Γιόλα Γεωργιάδου από τη συνοικία της Θεοτόκου. Έχουν δυο παιδιά, τους Απόστολο (παιδιά του ο Χρίστος και η Άντρια) και την Έφη παντρεμένη με τον Πλαστικό Χειρουργό Χρίστο Μιχαηλίδη, γιο του Κυδρεώτη οδοντιάτρου Πανίκου Μιχαηλίδη.

Ο Ντίνος είναι παντρεμένος με τη Λένια Ανδρέα Μάντη από τη Χρυσίδα. Μετά την εισβολή μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Έκαμαν τη Μαίρη (παιδιά της η Χλόη και Έλλη) και τον Ανδρέα (παιδιά του ο Κωνσταντίνος, η Λέξια και ο Απόστολος).

Ακόμα δυο παιδιά του Απ. Φαναρτζή, ο Στέλιος και η Ροδάνθη μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Η Μαρίτσα απεβίωσε στη μακρινή Αυστραλία στις 22.2.1998.

* Πληροφορίες από Ντίνο και Χρίστο Φαναρτζή