

Μετά την εισβολή εγκλωβιστήκατε στην Άσσια και εκεί σε συνέλαβαν οι Τουρκοκύπριοι χωριανοί σου μαζί με τον θείο Πέτρο. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι θα γινόταν αλλά πριν σε πιάσουν πρόλαβες να βγάλεις και να πετάξεις στο χώμα το ρολόι σου, το μοναδικό αντικείμενο που έχω για κληρονομιά από εσένα. Σας μετέφεραν στο Δημοτικό Σχολείο της Αφάνειας όπου εκεί είδες ότι είχαν συλλάβει και τον πατέρα σου και μετά οδήγησαν εσένα και τον θείο Πέτρο σε ένα χωράφι στην Αφάνεια όπου σας δολοφόνησαν σφραγίζοντας το τέλος στη ζωή σας. Σας έθαψαν εκεί, 500 μέτρα από τον τόπο όπου οι Τουρκοκύπριοι δολοφόνησαν και έθαψαν τον πατέρα σου.

Για 43 χρόνια, πατέρα, είχα ελπίδες ότι θα γύριζες κοντά μας. Μικρός έκανα όνειρα ότι μια μέρα θα χτυπούσε η πόρτα και θα ήσουν εκεί μαζί με τον θείο Πέτρο. Τελικά γυρίσατε, όχι όπως ήθελα να γυρίσετε αλλά και πάλι ευχαριστώ το Θεό που σας έφερε κοντά μας.

Αγαπημένε μου πατέρα, πάντα προσπαδούσα να ζήσω τη ζωή μου με τις δικές σου αξίες και ιδανικά παρόλο που η μοναδική μας γνωριμία έγινε στις σκέψεις μου, μετά που σε έχασα, και στις σκέψεις σου πριν γεννηθώ. Κάποιος μου είχε πει κάποτε ότι μεγάλωσα με ένα φάντασμα αλλά εγώ πιστεύω ότι τελικά μεγάλωσα με ένα φύλακα Άγγελο. Θα σε αγαπώ πάντα, πατέρα. Αιωνία σας η μνήμη.

* * *

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο



ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(από το Παλαίκυθρο)

Στρατιώτη του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού που έπεσε μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδος στις 15 Αυγούστου 1974 στην περιοχή Λαπάτσα στον Κοντεμένο κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 5.3.2017 και ώρα 12:00 μ. από τον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωρίο Νήσου και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια και αδελφότεκνα

