

## Μια βαλίτσα όνειρα

του Αναξαγόρα Παφίτη

---

Η παλιά βαλίτσα και πάλι έτοιμη, για ακόμα ένα ταξίδι.

Φθαρμένη και ταλαιπωρημένη.

Φυσικό δεν είναι, θα μου πείτε;

Τόσα χρόνια πάει και έρχεται. Τόσους χειμώνες και καλοκαίρια έχει στην πλάτη της.

Απόκτητη όμως, βράχος.

Δεν τα βάζει κάτω και ας την πέταξαν στην γωνιά και την κακομεταχειρίστηκαν από δω και από κει οι χιλιάδες αχθοφόροι, στα πάμπολα αεροδρόμια που ταξίδευσε, σαν να 'ταν κάποια τυχαία, κάποια του σωρού.

Αυτή όμως παρά την ηλικία της και παρ' όλα αυτά στέκει όρθια να ατενίζει το μέλλον του τόπου της.

Κτυπήθηκε με τόσες άλλες βαλίτσες στους τόσους μάντες που σύρθηκε, αλλά ανασηκώθηκε και πάει γι' άλλα.

Δεν παραιτείται και ας την εγκατέλειψαν τόσες φορές οι δικοί της μόνη, να κοιτάζει τους έρημους τοίχους των πολυτελέστατων ξενοδοχείων που την φιλοξένησαν.

Τι άκουσε και τι δεν είδε τόσα χρόνια συνοδεύοντας πρώτα, τον ρασοφόρο πρόεδρο και τώρα τον κο Νίκο.

Αυτή εκεί, στην πρώτη γραμμή και ας φαίνεται γριά και κουρασμένη.

Έχει δει σχεδόν όλο τον κόσμο. Ζυρίχη, Νέα Υόρκη, Κίνα, Ρωσία, Μοντρέ, Ελλάδα, Γενεύη, Λονδίνο, Μπούργκενστοκ, Γερμανία, Βρυξέλλες, Μοντ Πελεράν και τώρα Κραν Μοντανά, Ελβετία τον συνήθη πιά προορισμό της.

Πολλές φορές ετοιμάστηκε στο παρελθόν η ίδια μαγική βαλίτσα.

Κάποια μικροπράγματα και κάποια είδη προσωπικής φροντίδας περιμένουν την τελευταία στιγμή να δώσουν το σύνθημα της αναχώρησης για το μεγάλο αυτό ταξίδι, που ίσως να 'ναι χωρίς επιστροφή αλλά ίσως να 'ναι και ένα από τα ίδια.

Παραφουσκωμένη πάντα.

Μα πάντα να διατηρεί ένα ξεχωριστό χώρο για τους τόσους Μορφίτες, τους τόσους Κυθραιώτες, τους τόσους Κερυνειώτες και τους τόσους Βαρωσιώτες που ταξιδεύουν μαζί της.

Όλη η Κύπρος χωράει μέσα της!

Καλό ταξίδι και ελπίζω να 'ναι ο τελευταίος σου προορισμός.

Υ.Γ Τα πió πάνω γράφτηκαν προ Μοντανά, με πολλές ελπίδες. Τελικά πάει μακριά η βαλίτσα ή μάλλον θα χρειαστούμε καινούρια.